

Wandel je mee met Kawebe?



Wandelen is een gezonde bezigheid. Het zorgt voor lichamelijk en geestelijke gezondheid. Wij willen met onze vereniging een duwtje in de rug geven. Elke donderdag om 14 uur aan de kerk in Weerde. **Wij wandelen +/- 9 km op een rustig tempo.** Voor een parcours zorgen we in het begin zelf maar zal in een later stadium zijn weg wel vinden. Gidsen en ideeën zijn welkom.



Wanneer?	Elke donderdag om 14 uur.
Waar?	Kerk van Weerde.
Deelname?	Gratis.
Inlichtingen?	www.Kwbweerde.be