



kwb Weerde nodigt uit:

Daguitstap Fort Eben-Emael en Wijnkasteel Genoels-Elderen

De aanval op het Fort Eben-Emael gaf het startsein voor de Achttiendaagse Veldtocht en ruimer gezien de Slag om Frankrijk. Op 22 juni 1940, na amper 6 weken strijd, leidde dit tot de capitulatie van Frankrijk. We bezoeken de ondergrondse kazerne, het museum, het zweefvliegtuig DFS-230, de kanonnenkamer en we maken een buitenwandeling naar het 65m hoger gelegen bovenplateau waar de aanval plaatsvond. Uitleg over de ligging van de bunkers en de landing van de zweefvliegtuigen.



Het Middagmaal zal genomen worden in Moulin du Broukay ; Keuze uit 2 streekspecialiteiten

In de namiddag nemen we jullie mee naar een prachtig wijnkasteel ; We maken een wandeling door het park rond het kasteel met schitterend arboretum, rozentuin en de grootste wijngaarden van België. We bezoeken het oude koetshuis met de meest moderne druivenpers, de stokerij, de eeuwenoude en nieuwe wijnkelders. En tot slot proeven we de wijn in het wijnhuis. (4 glazen per deelnemer) / Wijnproeverij niet verplicht.

Voorzie zeker een warme trui (voor in Fort) en stevige schoenen.



Vertrek naar Weerde rond 18u.



Wanneer	Zaterdag 14 mei
Afspraak	Gemeenteplein Weerde om 07:15 We rijden allen met de bus , stipt om 07:30 Ontbijt op de bus aangeboden door KWB Weerde
Inschrijven Inlichtingen	Om in te schrijven klik hier Max 50 plaatsen www.kwbweerde.be martine.dehout@gmail.com
Deelname	Leden KWB/Femina : basisprijs 32€ (Busreis,Ontbijt,bezoek fort en wijndomein); Extra te betalen : middagmaal, drank en wijnproeverij via keuze tijdens inschrijving Niet Leden : + 5€ Betalingeninstructies krijg je via email na Inschrijving