

kwb Weerde organiseert:

BRUSSEL WAS TOEN NOG OH LA LA



Wie zich de moeite troost doorheen de toeristische opsmuk te kijken, belandt als vanzelf midden in een boeiend verhaal. Een verhaal van pracht en praal aan het hof van Filips de Goede, van economische bloei op Europees niveau, van majesteitelijke stedenbouw. Ook een verhaal van steegjes en beluiken, van armen en paupers, van miserie en verval.

Een verhaal van de relatie van de inwoners tot hun stad, door de eeuwen heen. Een verhaal over de littekens van de stad. Ik wil jullie het verhaal doen van Brussel, van de vroegste tijden tot de onafhankelijkheid, van het Brabant-Brussel tot het België-Brussel. Ik verken met jullie weinig bekende hoekjes of maak komaf met de onzin die je al kent. Ik doe je niet het verhaal van een stadsgids, dat onvermijdelijk bol staat van data, koningen en bouwstijlen, maar toon je het verband tussen feit en gevolg. Ik doe jou Brussel begrijpen.

HOE WORDT DAT VERHAAL VERTELD?

Te voet. En wel op één dag! Ik voorzie regelmatige stops (+ middagpauze) in een van die heerlijke Brusselse cafés. Voor de échte Bourgondiërs wil ik eventueel instaan voor een avondreservatie in een gezellig restaurant waar je geen zelfmoordneigingen krijgt als men de rekening presenteert.



U kent ons niet?
Surf eens naar onze website:
www.kwbweerde.be

Wanneer?	Zondag 25 juli van 10:00 tot 18 u.
Waar?	<i>Vertrek: station Weerde. Start 10:00 aan Sint Goedele in Brussel (centraal Station).</i>
Deelname. Inschrijven.	10 €. Inschrijven verplicht! Via de link op de website.
Inlichtingen?	lucvaningelgom@gmail.com www.KWBWeerde.be