

Bezoek begraafplaats Brussel (Evere)

De “grote begraafplaats van Brussel” werd geopend in 1877. Heel veel prominenten vonden hier hun laatste rustplaats in een mooie groene omgeving. Het parkdomein is 41 ha groot.

Dr. Linda Van Santvoort, ereprofessor UGent en bestuurslid van Epitaaf, leidt ons langs indrukwekkende graftekens in alle stijlen; van neoklassiek tot art nouveau.

Monumenten van overledenen van alle gezindten - katholieken en vrijmetselaars - en van contrasterende ideologieën – liberalen én socialisten- liggen er ‘broederlijk’ naast elkaar.

Deze wandeling is een interessante **les in ‘vaderlandse geschiedenis’** en roept de herinnering op aan grote gebeurtenissen: van de oorlogen tot en met de brand van de Innovation in 1967.

Het bezoek duurt ca. 2u en zal ‘coronaproof’ verlopen met headsets, waardoor we onderling afstand kunnen bewaren. Mede om deze reden wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20.

Inschrijven doe je via de link in de mail.

Wil je de **€5 kwb-kortingsbon** uit RAAK van januari gebruiken dan betaal je toch eerst je deelname op de kwb-rekening BE52 7995 5005 8609 en recupereert het bedrag na inlevering van je bon in Evere.



Wanneer?	Zo 9 mei 2021
Afspraak?	Kerkhof van Brussellaan - Evere 50.864196, 4.417255
Om?	14-16u
Verantwoordelijke & info	lucjanssens1@outlook.be 015 61 04 25
Prijs?	leden €5 - niet-leden €7 (de opbrengst is bestemd voor Epitaaf)