

Met kwb Weerde een dagje:

BRUSSEL - OH LA LA



Een speciaal aanbod: een dagje naar Brussel met medelid Raymond Rombout, een bevlogen gids en Brusselkenner.

Het dagelijks bestuur van Kwb Weerde prospecteerde deze interessante wandeling.

Zij ontdekten een nieuw verhaal over Brussel. Een verhaal van pracht en praal aan het hof van Filips de Goede, van economische bloei op Europees niveau, van majestueuze stedenbouw... Maar ook een verhaal van

steegjes en beluiken, van armen en paupers, van miserie en verhaal. Een verhaal van een relatie: de relatie van de inwoners tot hun stad, door de eeuwen heen. Een verhaal over de littekens van de stad.

Jacques Brel en Liesbeth List wisten het wel: Brussel was toen nog een bruisende stad. Vandaag de dag lijkt dit niet meer het geval te zijn. Maar verdient Brussel wel al het onheil dat ze wordt toebedeeld?

Raymond verkent met ons weinig bekende hoekjes en maakt komaf met veel onzin die ons wordt voorgeschoteld. Hij vertelt niet het verhaal van een stadsgids, dat onvermijdelijk bol staat van data, koningen en bouwstijlen, maar toont het verband tussen feit en gevolg. Hij doet je Brussel beter begrijpen.

Onderweg doen we enkele aantal typische kroegen aan en 's middags eten we een broodje op de Vismarkt .

Wie na afloop met Raymond nog een typisch Brussels restaurant wil aandoen, kan dit dan nog beslissen.



Wanneer	Zondag 27 september 2020.
Afspraak	Station Weerde om 09.15u ✓ we nemen de trein van 09.24u (spoor 2) ✓ terug rond 18u iedereen zorgt zelf voor zijn treinticket
Inschrijven	klik hier - betaling op kwb-rek. BE52 7995 5005 8609 - met vermelding "Brusseldag" en aantal personen Max. 15 personen.
Prijs	Leden: € 6 - Niet-leden: € 10 (middagmaal en drankjes onderweg <u>niet</u> inbegrepen)
Meer info	ondervoorzitter@kwbweerde.be Luc Van Ingelgom: 0474 85 00 28