

## Oorlogsgebeurtenissen te Weerde

Op Pinkster-avond 12 mei 1940 werden 30 bommen afgeworpen over 't rustige Weerde zonder groote stoffelijke schade, geen enkel huis werd direct getroffen – slechts enkele leden schade schade en er waren ook geen gewonden of doden te betreuren.

Maar ik was in 't begin van den uittocht uit 't dorp, dat op donderdag 16 mei geheel verlaten was slechts vier of vijf personen zijn ter plaatse gebleven. De indruk van die personen was dat 't spijtig was dat ze ter plaatse gebleven waren.

In de vlucht is een kind van de familie De Winter-Casteels getroffen geweest en te leperen begraven. Germaine De Winter was geboren den –

(Bij de terugkeer (na de bezetting van 't land

Bij 't begin der bezetting werd de Burgemeester Louis Janssens, afgesteld, omdat hij zijn post plaats verlaten had, en werd opgevolgd door de 1<sup>ste</sup> Schepene, Adolf V. D. Eede, als dienstdoende burgemeester. In oktober werd 'n nieuwe burgemeester "Frans Peeters" lid van de Vlaamsche Wacht, als burgemeester aangesteld en 't vroegere Schepencollege werd wandelen gezonden.

De nieuwe burgemeester Peeters, werd plechtig gehuldigd in de zaal van de gemeenteschool – talrijke partijgenooten waren er op aanwezig – van dat ogenblik af heb ik zoo weinig mogelijk 't gemeentehuis bezocht.

Donderdag 2 September 1943 rond 11 uur kwamen te Weerde voor de kerkpoort 'n auto-camion en auto toe 2 leden van de duitsche Feld-gendarmerie en 15 mannen (Belgen waaronder eene van Weerde, Frans Tesseur wonende Bergstraat) om de klok uit den toren weg te nemen.

Zonder voorafgaande verwittiging, en niettegenstaande het verzet van den E.H. Pastoor die getuigde dat een enkel kolk (*klok?*), vrij was van opeising, werd om 1 uur begonnen met 't neerlaten van de klok, die rond ½ 3 in 't portaal neerkwam.

Te 6 uur werd ze opgeladen en weggevoerd.

Ik heb geen bewijs van (opeis) weg-neming van de klok aanvaard, daar ik geen voorafgaand bewijs van opeisiging ontvangen had. (De stukken zijn later toegekomen en zijn nu nog in mijn bezit.)

Donderdag 23 mei 1944 had een aanval plaats op 't spoor, van engelsche Bommenwerpers in (?) 10 tal bommen werden geworpen.

Een bom is afgeschoven op 't spoor en op 500 meters, verder in het midden van het veld ontploft en maakte vier slachtoffers:

Louis Verlinden - Jacobs

Alphonse Verlinden - De Hoef

Louisa Verlinden wed. Ca... (?) Penninckx

Vader, zoon en dochter waren alle drie op den slag dood, en geheel verminkt.

Edward Adriaens – werd met een gebroken been naar de kliniek overgebracht, waar hij in den nacht van Donderdag op Vrijdag overleed.

De slachtoffers werden zaterdag 27 mei samen plechtig begraven.

Enkele maanden nadien, in augustus werden nog enkele brandbommen afgesmeten op Weerde en werd (?) bleven we gespaard todat de V1 en V2 hier de verschrikkelijke verwoestingen aanrichten.

Op 22 januari 1945, viel de eerste bom op 10 meter van de kerk. De kerk werd zo zwaar beschadigd dat ze moest ontruimd worden bij bevel.

't Geweld van de middenbeuk storte neer.

't Geweld van de koor, werd verkracht en is vol barsten. 't dak van de Kerk zwaar beschadigd de zijbeuken gebroken.

Verder werden drie huizen totaal vernield en een vierde, bouwvallig. Veel Ander huizen in de omgeving zwaar en min zwaar geteisterd.

Een jongeling Maurice van Messeem, werd dood onder de puinen uitgehaald.

Op zaterdag 27 januari 1945, werd voor Maurice van Messeem, in de zaal "Flora", intusschen als noodkapel ingericht, een plechtige lijkdienst opgedragen.

De pastorie had ook te verduren van deze ontploffing, heel 't dak lag dooreengeslagen. Meer dan vijftig ruiten stuk – en dat in midden van 'n gure winter, geen enkel plaats was nog bewoonbaar.

De parochiale meisjesschool werd ook zwaar getroffen – vele ruiten stuk – en 't dak was ook zwaar beschadigd.

\*\*\*\*\*